



Stichting Help Sierra Leone

Nieuwsbrief 09-01

Mei 2009

Geachte lezer,

In deze nieuwsbrief willen wij u opnieuw informeren over de activiteiten van de Stichting Help Sierra Leone en inzicht geven in de voortgang van onze projecten.

Zoals u weet ondersteunt de stichting kleinschalige initiatieven, in samenwerking met lokale christelijke kerken. Op dit moment houden wij ons bezig met de bouw van een basisschool in het dorp Samuya en zoeken wij naar middelen voor uitbreiding van de kliniek in Lungi. Daarnaast lopen er andere zaken: een vrouwenproject wordt ondersteund, de voorbereidingen voor een hulpgoederentransport zijn in volle gang.

Deze keer kunnen wij u voorzien van recente informatie!

In maart zijn Bert en Marja van Helden drie weken te gast geweest bij Samuel en Josephine Sesay, het echtpaar dat op dit moment de werkzaamheden van de stichting ter plaatse coördineert en 'aanjaagt'.

Het voornaamste doel van de reis was het leggen van de eerste steen voor de bouw van een basisschool in Samuya (Vastenactie!). Maar ook wilden we graag met eigen ogen zien hoe het ervoor stond met de lopende projecten.

Aangekomen in een bloedheet Sierra Leone, bleek de douane ons goedgezind: na enig heen en weer gepraat mochten de koffers gesloten blijven. En dat was maar goed ook! We hadden heel wat spullen bij ons die beslist ingeleverd hadden moeten worden: shampoo, zaden, medicijnen, sportkleding etc. Een zeer hartelijke ontvangst volgde. Het nieuwgebouwde huis van de familie Sesay bleek net opgeleverd, een mooi ruim huis dicht bij het strand. Bert heeft tijdens het verblijf vijf kamers belegd met vinyltegels en en passant ook twee

jongens 'opgeleid', die nu hun kennis te gelde gaan maken.

Het verblijf in Lungi betekende opnieuw een confrontatie aan den lijve met de schrijnende armoede waaronder de bevolking moet leven. Er was tekort aan water, de putten stonden droog. Als je dan geen geld hebt om zakjes of flessen drinkwater te kopen ben je er al snel slecht aan toe. En dan hebben we het nog niet gehad over de hygiënische omstandigheden... (Gelukkig was de zee dichtbij!)

Tijdens een feestelijke ceremonie hebben wij de eerste steen voor de basisschool in het dorp Samuya mogen leggen. Inmiddels zit het dak al op de school! Het bouwen op zich gaat heel snel. Er is immers ruim voldoende mankracht. Maar hoewel iedereen van goede wil is, kosten juist de voorbereidingen enorm veel tijd: contacten leggen met de dorpsoudsten, land aankopen, bouw materiaal vinden tegen acceptabele prijs, goede afspraken maken met aannemers en werknemers etc.



De school wordt al in september geopend en men verwacht 300 à 350 Kinderen. Onder een afdak krijgen 217 kinderen nu al les. Er zijn al voldoende

leerkrachten. Nog drie van hen moeten in juli examens doen, de anderen zijn gediplomeerd. De overheid stelt zich garant voor hun salarissen.

We hebben ook zelf gezien hoe druk de kliniek wordt bezocht. Het gebouw wordt goed onderhouden, maar is natuurlijk niet te vergelijken met onze klinieken. Leuk detail: de witte lakens die we hadden gestuurd waren geleverd en dienden als gordijnen! De patiënten lagen op de rubbermatrassen. Water om lakens frequent te wassen ontbreekt... Mensen met allerhande klachten melden zich voor behandeling: malaria, een bijl in de voet, ontstoken ogen, blinde darmontsteking, uitdrogingsverschijnselen, hartklachten. Het personeel maakt overuren. En het vinden van goede betaalbare medicijnen is een probleem. Iedereen wordt geholpen en moet naar draagkracht een klein bedrag betalen. Maar financiële ondersteuning blijft vooralsnog nodig.



Er vinden in de kliniek ook veel, bevallingen plaats onder leiding van een gediplomeerd verpleegster en een zeer ervaren lokale vroedvrouw. In twee jaar tijd zijn er nog geen moeders of baby's overleden, wat zeer uitzonderlijk is en zorgt voor een grote toestroom van zwangere vrouwen. Toen wij er waren overleed helaas het zwakke kindje van een vrouw die uit een ander ziekenhuis kwam om te bevallen. Zij had al maanden ernstige malaria en kon de medicijnen niet betalen.....

Heel aangrijpend was ook dat een vrouw uit de christengemeente van Lungi die voor een keizersnee was doorverwezen naar een ziekenhuis, voor de tweede keer een kindje verloor omdat een arts niet tijdig uit zijn bed wilde komen. Iedereen was wel enorm dankbaar dat zijzelf de operatie had overleefd...

Ons bezoek is heel nuttig geweest. We hebben veel dingen ter plekke kunnen regelen en zinvolle contacten gelegd. En we hebben genoten van de hartelijkheid en gastvrijheid van de mensen. De reis naar Sierra Leone heeft weer veel nieuwe ideeën en motivatie opgeleverd. Zo willen we de komende tijd actie gaan voeren om een uitbreiding van de kliniek in Lungi te kunnen realiseren. Wij zouden graag in contact komen met een school die hiervoor actie wil voeren.... Ook gaan we ons richten op het vullen van een grote container die in oktober verstuurd gaat worden. Heeft u ideeën of tips om ons te helpen, wij houden ons van harte aanbevolen!

De Stichting Help Sierra Leone is maar een kleine stichting, en biedt hulp op bescheiden basis. Maar wij ervaren Gods zegen op ons werk. We zien met vreugde dat onze kleinschalige aanpak verschil maakt in de levens van veel mensen. Helaas is buitenlandse hulp voor Sierra Leone nog steeds onontbeerlijk. In het kader van de Millenniumdoelen is er gelukkig momenteel meer belangstelling voor het land. Wij hopen van harte dat u ons wilt blijven steunen met uw gebed en uw giften, zodat wij door kunnen gaan met onze projecten.

Voor meer informatie attenderen wij u nogmaals op onze website: www.stichtinghelpsierraleone.nl Mocht u geïnteresseerd zijn in het bekijken van foto's of in een nadere persoonlijke toelichting, neem dan gerust contact met ons op! Namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Marja van Helden

Stichting Help Sierra Leone
Stuiverslag 12, 3991 TX te Houten
Rekeningnr.: 8535687
IBAN: NL67INGB0008535687/BIC: INGBNL2A

K.v.K. Utrecht 30164473
ANBI geregistreerd
info@stichtinghelpsierraleone.nl
www.stichtinghelpsierraleone.nl